

HET RUSTKRANTJE

Het maandblad van wzc OLV van de Kempen

april 2025



BEELD VAN DE MAAND

Barbier

Speciaal voor Vaderdag werden alle mannen van het woonzorgcentrum en assistentiewoningen in de watten gelegd. De baarden werden geschoren, de haren geknipt en als afsluiter kregen ze een lekker drankje aangeboden.





bewegingsactiviteiten





Kaartclubje



Verjaardagsfeestje: de jarigen van maart werden gevierd. Proficiat!!!!



Sjoelbakken



Koken op grootmoeders wijze

Soep, hoofdgerecht en dessert. Heel de voormiddag zijn enkel bewoners bezig om hun menu klaar te krijgen. Roeren in de kookpotten, mixen, groenten snijden, aardappelen schillen,.... 's Middags kunnen ze hier lekker van genieten. Wat is het altijd een groot succes.



Activiteiten om te onthouden

Elke dinsdag, donderdag en zondag is er een woord- en communiedienst.

Deze begint steeds om 10.30u.

Dinsdag in de kapel : de bewoners van de eerste verdieping en lelie

Donderdag in de kapel : de bewoners van de tweede verdieping en lelie

Zondag in de cafetaria : voor iedereen.

DINSDAG 1 APRIL

8u00 Huiselijk ontbijt Krokus

WOENSDAG 2 APRIL

8u00 Wentelteefjes Anjer

DONDERDAG 3 APRIL

8u00 Wentelteefjes Tulp

10u30 Eucharistieviering voorgegaan door pastoor Herman Janssen voor iedereen in de cafetaria

VRIJDAG 4 APRIL

8u00 Wentelteefjes Lotus

Wentelteefjes Iris

14u00 Kaartclubje

MAANDAG 7 APRIL

8u00 Paasontbijt Viool

DINSDAG 8 APRIL

8u00 Paasontbijt Tulp

10u30 geen viering o.w.v de paasviering van Samana

14u00 Koffietafel Samana voor enkele bewoners die hiervoor uitgenodigd zijn.

WOENSDAG 9 APRIL

8u00 Paasontbijt Krokus

VRIJDAG 11 APRIL

8u15 Paasontbijt Madelief

14u00 Kaartclubje in de cafeteria

ZONDAG 13 APRIL – PALMZONDAG

10u30 woord- en communiedienst met uitdelen van gewijde palmtakjes.



MAANDAG 14 APRIL

- 8u15 Paasontbijt Lelie
14u00 Babbelnamiddag assistentiewoningen in de cafetaria

DINSDAG 15 APRIL

- 10u30 geen viering

14u00 Verjaardagsfeestje voor alle jarigen van april

WOENSDAG 16 APRIL

- 8u00 Paasontbijt Anjer
14u00 Muziekbingo voor iedereen: cafetaria



DONDERDAG 17 APRIL – WITTE DONDERDAG

- 8u00 Wentelteefjes Krokus
10u30 Eucharistieviering voorgedaan door pastoor Bert Pluym. De viering wordt opgeluisterd door het koor Korage.

VRIJDAG 18 APRIL – GOEDE VRIJDAG

- 8u00 Paasontbijt Iris
Paasontbijt Lotus
15u00 Kruisweg en Kruishulde voor iedereen.



ZONDAG 20 APRIL - HOOGFEEST VAN PASEN

- 10u30 woord- en communiedienst



MAANDAG 21 APRIL – PAASMAANDAG

DINSDAG 22 APRIL

- 8u00 Wentelteefjes Viool

DONDERDAG 24 APRIL

- 8u00 Wentelteefjes Lelie

VRIJDAG 25 APRIL

- 8u00 Wentelteefjes Madelief
10u30 Creacubje in de oude cafetaria
14u00 Kaartclubje

MAANDAG 28 APRIL

- 14u00 Zwemmen in het Gielsbos met een aantal bewoners

DINSDAG 29 APRIL

- 9u00 Lente-ontbijt voor assistentiewoningen

Dit gedicht is geschreven door een oude schoolleeraar van Weelde, Lode Van Beek. Lode is geboren in 1896 en overleden op 29/04/1955. Dus 70 jaar gelden dit jaar.

33. VAN HET ROODBORSTJE

Aan het kruis met bloed'ge wonden
hing vol pijnen, God de Zoon,
wreed gemarteld en gefolterd,
op het hoofd een doornenkroon !

Op de rand van 't kleine nestje
zit een vogelke en treurt.
't Weent uit beide, kleine oogskes
of zijn vogelhartje scheurt.

't Slaat opeens zijn kleine vlerkjes,
vliegt op 't schandig kruishout neer
en het pikt een scherpe doren
uit het hoofd van Onze Heer.

Tevens springt een rode druppel
op de borst van 't vogelkijn.
Jezus wil doorheen zijn pijnen
't vogelke nu dankbaar zijn.

« Kleine vogel, » zegt de Heiland,
« blijv' uw borstje rood als bloed.
't Zij een onuitwisbaar teken
hoe g'eens troostte mijn gemoed. »

Jarigen april

Jarigen woonzorgcentrum

01/04	Jozef Bullens	95 jaar		
02/04	Jan Hendrickx	85 jaar		
07/04	Toke Pijpers	97 jaar	13/04	Regina Holvoet 85 jaar
07/04	Mia Van Den Broeck	92 jaar	14/04	Tini Hulsman 93 jaar
08/04	Albert Struijs	95 jaar	16/04	Cécile Scheerlinck 86 jaar
10/04	Stina Leemans	80 jaar	21/04	Lutgard Van der Eycken 63 jaar
11/04	Frans Bruurs	71 jaar	26/04	Alois Viskens 83 jaar
			30/04	Denise Kuppens 83 jaar

Jarigen assistentiewoningen

03/04	Cor Mathyssen	84 jaar
10/04	Jose Van Den Bergh	77 jaar
14/04	Marcel De Boel	77 jaar
23/04	Lisette Goossens	70 jaar
23/04	Tresia Schoenmaekers	81 jaar
24/04	Jos Pierré	97 jaar
29/04	Gaston Van Hees	89 jaar

We wensen jullie van harte een gelukkige verjaardag!

Voorjaar

Heel voorzichtig en heel even
komt het voorjaar naar ons zien
waar of wij toch zijn gebleven
of wij bleekjes zijn misschien

dan weer laat ze het afweten
en wordt het nog even fris
zodat bijna wordt vergeten
dat ze er toch echt wel is

als dan eenmaal is gekomen
toch de tijd om door te gaan
zie je dat zelfs aan de bomen
die zo mooi vol knoppen staan

om dan na een tijd van wachten
ja vol ongeduld misschien
als ze eenmaal is op krachten
mooie bloesems laten zien

Hetty

Van onder de klei... 100 jaar PREVENTORIUM te Ravels

Op 5 oktober 1924 krijgt moeder-overste zuster Josepha Geerts van het Gasthuis te Turnhout de officiële goedkeuring van de kerk. Begin mei 1925 komen de eerste vier meisjes uit Turnhout over. Reden te over om honderd jaar later eens in de geschiedenis te duiken.

Uitblazen bij Onze-Lieve-Vrouw

De Eerste Wereldoorlog heeft lelijk huisgehouden in onze streken. Voor de gasthuiszusters (orde van de augustinessen) is het een loodzware periode geweest. Veel zusters zijn ziek, uitgeput en velen zijn gestorven door lange dagen continu te werken in de besmette lucht van het ziekenhuis. Stilaan krijgen de zusters behoefte aan "een bijhuis op den buiten met zijn frissche open lucht". Bovendien is na de oorlog een sterk democratiseringsproces op gang gekomen met als gevolg een grote overwinning van de Belgische Werkliedenpartij, die felle antiklerikale standpunten inneemt. Omdat de gasthuiszusters met hun werk, huisvesting en bestaan volledig afhankelijk van het openbaar bestuur, vrezen ze een eventuele laïcisering¹ van de gasthuizen. Een bijhuis kan hun onafhankelijkheid waarborgen. Maar hoe moeten ze dat concreet aanpakken?

E.H. Joannes Franciscus Van Mechelen (°Pulle 09/03/1870 – †Ravels 31/07/1936), pastoor te Ravels, komt hen ter hulp. Hij wil aan geringe prijs het huis Dorpsstraat 104 verkopen. Het huis heeft nog dienst gedaan als vakschool, maar is bij gebrek aan leerlingen gesloten. Het proefveld van deze vroegere school, een stuk land in het gehucht "Klein Ravels", heeft de pastoor ook niet meer nodig. Op dat ogenblik wil ook pastoor Joseph Arthur Mari Vetsuypens² (1869-1958) van Sint-Jans-Molenbeek een tehuis voor zwakkere kinderen oprichten in de Kempen in het kader van zijn project het 'Werk van de berg Thabor'³. Het is als het ware de goddelijke voorzienigheid zelf die een bestemming aan het huis geeft die helemaal overeenkomt met de opdracht en Constituties van de gasthuiszusters. Op die manier krijgt het huis een dubbele bestemming: een oase van rust voor de zusters en een 'openluchtschool' voor kwetsbare meisjes van 3 tot 14 jaar. Het huis blijft van de zusters, maar doet dienst als afdeling van de berg Thabor die alle kosten betaalt voor de door hen toegewezen kinderen.

Op 5 oktober 1924 krijgt moeder-overste zuster Josepha Geerts van het gasthuis te Turnhout de officiële goedkeuring van de kerk. Kardinaal Mercier (1851-1926) en Monseigneur Van Roey (1874-1961) schrijven een

aanbevelingsbrief waarin de toelating wordt gegeven tot het verzamelen van giften. De kardinaal schenkt als aanmoediging 500 frank. Dit is zeker nodig want aan het huis dat dienst deed als school moet nog veel veranderd worden. De zusters maken publiciteit in de lokale weekbladen, houden geldinzamelingen in de parochiekerken en gaan op bedeltocht tot zelfs in de provincie Brabant. Geholpen door vele vrijwilligers, steken de zusters zelf de handen uit de mouwen.

¹ Laïcisatie of laïcisering is het verliezen van de status als priester en het terugbrengen van een geestelijke van de Rooms-Katholieke Kerk in de lekenstand.

² Hij was de drijvende kracht achter de bouw van de Sint-Remigiuskerk te Sint-Jans-Molenbeek. Kardinaal Mercier legde in 1905 er de eerste steen.

³ Het Werk hield zich tijdens de oorlog bezig met de opvang van arme, tuberculose kinderen uit de Brusselse agglomeratie en richtte zich vooral op de kinderen van leden van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, vermits deze zorgde voor financiële tussenkomsten. Zij bezaten nog 5 andere huizen.

"We zijn heden den eersten Mei 1925, en nog zijn er elke week Zusters op ronde, de tijd van 'afgedaan' is nog niet voorzien; ook Jufvrouwen vergezellen hen meestal naar de verre dorpen. En terwijl de Zusters die het werk in het gasthuis verrichten, zich dubbel afsloven; terwijl de andere op hun bedeltochten zich vervriegen van de koude in het gure winterweer, of afdruipten van het zweet bij de eerste warme dagen, ... zijn de eerste Zusters, de baanklievers van de nieuwe stichting in Raevens aangeland, en zijn zij, met enkele Jufvrouwen van goeden wil, naarstig bezig met een laatste hand te leggen aan het schilderen van deuren en vensters, het behangen van muren, het plaatsen en in-orde-brengen der noodige meubelen, want op Maandag 4 Mei worden de eerste kinderen verwacht".

Maar het noeste werk zet weldoeners ertoe aan het moedige initiatief zowel financieel als materieel te steunen. Op 14 april 1925 verhuizen drie zusters naar het gebouw te Ravens dat ingehuldigd wordt onder de naam 'Onze-Lieve-Vrouw der Kempen' met als tweede beschermster de 'Heilige Kleine Theresia van het Kindje van Lisieux'⁴.



Binnenspeelplaats met op de eerste verdieping de kapel



Meisje wordt gewogen en gemeten door de gasthuizusters

Dit is een stukje tekst uit het Tijdschrift van Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius vzw.

Wie graag het volledige artikel uit het tijdschrift leest, kan terecht bij de animatie. We hebben er enkele op voorraad.